

SNYT



SÖDERRINGENS NYA TIDNING

1 - 2014

- Vårens danser
- En julgransplundring för hundra år sedan
- Arnes Ordoku





Kalendarium

Januari	
Ons 22	Dansövning 19.00
Lör 25	Lekledning HSB
Sön 26	Barnfest Eventuell lekledning
Mån 27	Gammaldanskursen startar kl 18.30 - 20.00
Ons 29	Dansövning 19.00
Februari	
Mån 3	Danskurs 18.30 - 20.00
Ons 5	Dansövning 19.00
Mån 10	Danskurs 18.30 - 20.00
Ons 12	Dansövning 19.00
Sön 16	Birka Bowling kl 13.00
Mån 17	Danskurs 18.30 - 20.00
Ons 19	Dansövning 19.00 Samkväm Manusstopp SNYT
Sön 23	Årsmöte 19.30 kaffe 19.00 /Konstituering
Mån 24	Danskurs 18.30 - 20.00
Tis 25	Ev. styrelsemöte
Ons 26	Dansövning 19.00
Mars	
Mån 3	Danskurs avslutning 18.30 - 20.30
Ons 5	Dansövning 19.00
Mån 10	Danskurs Del 2 18.30 - 20.00
Ons 12	Dansövning 19.00 Distriktets årsmöte



Redaktionen har ordet



Ansvärlig utgivare:

Kjerstin Lindström 08-583 561 66

Redaktionen:

Lars-Åke Callander 08-776 02 40
Roland Sandström 08-730 18 60

E-post:

snyt@soderringen.se

Hemsida:

www.soderringen.se

Adress till SNYT:

c/o Lars-Åke Callander
Ramsdalsvägen 12
136 68 Haninge

Adress till danslokalen:

Söderringssalen
Palmfeltsvägen 65
Enskede Gärd

Telefon till danslokalen:

08-668 46 67

Föreningen Söderringen bildades
1944 och är ansluten till
Svenska Folkdansringen.

Förstasidesbilden: På samkvämet 15 januari
dansade vi till musik av Knapphändig

Efter en mild höst så har vi äntligen fått vinter med lite snö och lagom kallt. Snötäcket lyser ju upp en hel del. Nu märks det tydligt att dagarna blir längre, flera minuter för varje dag. Vi är på väg mot vår och sommar.

Nu har danssäsongen fått en riktigt bra start. Några av oss mjukstartade med Örjansringens dans dagen före nyårsafton i Hägerstensåsens medborgarhus, och i Bagarmossen den 11 januari där Boda spelmanslag spelade. I pausen höll Stockholms spelmanslag igång dansen. En välbesökt dansväll.

Måndag 27:de startar nybörjarkuren i gammaldans. Håkan brukar ju alltid *be* Söderringarna att ställa upp som stöddansare, så håll kontakt med honom, eller kom bara ner till lokalen. Grunderna kan man aldrig träna för mycket på.

På samkvämet den 15 januari stod våra spelmän för kaffe, äppelkaka med vaniljsås samt att bjuda in Knapphändig till spel till dansen. Mycket uppskattat av alla närvarande Söderringare som dansade mycket flitigt hela kvällen.

/Roland



Ordföranderutan

Lördag den 14 december hade vi vår Lucia-fest, som är avslutning på vårt verksamhetsår. Sigrid Svedmyr var Lucia och tre av hennes fyra söner samt några barnbarn var med på festen. Det var roligt att så många av Sigrids familj var med på festen. Jonathan sjöng Adams Julsång (heter egentligen O Helga Natt) solo. Det var modigt gjort för den är mycket svårsjungen. För första gången hade vi vår fest i församlingssalen i Söderledskyrkan, Hökarängen och det är tack vare Kjell Aggefors. Ett stort tack till dig, Kjell, att vi slipper Midsommargården! Om jag inte minns fel, så var vi ca 80 personer på festen och vi var alla nöjda när vi gick hem efter festen.

Dagen före nyårsafton har Örjansringen under många år anordnat en danskväll; tidigare i Alviks Medborgarhus men numera i Hägerstensåsens Medborgarhus. Under många år har Leif-Billyz spelat och så även denna kväll. Vi var drygt tio söderringare där och hade en härlig danskväll. Kvällen eller snarare natten avslutade några av oss hemma hos Mirre och där skulle vi äta slut på Mirres julmat. När vi styrde kosan hemåt så var det nog julmat kvar så att det räckte några dagar till för Mirre.

Vi var fyra söderringare - Britt-Marie, Margareth & Thomas samt jag som

hade hand om lekledningen i Hökmosens gård, som är en gård från 1750-talet. Den var ursprungligen ett torp som hörde till Västberga gård. Vi konstaterade att det var fjärde året i rad som Söderringen hade denna lekledning och i år var det rekord i antalet barn + vuxna. Det var mycket trångt men gemytligt i det lilla rummet, där julgranen stod mitt på golvet. Innan vi fikade måste granen slängas ut, för annars fick bord och stolar inte plats. I år fick vi söderringare och även de andra vuxna varsin papperspåse med godis, russinpaket och mandarin. Mycket uppskattat!

Tisdagen den 14 januari hade vi årets första styrelsemöte hemma hos mig och Åke. Vi var nio personer inklusive Åke runt matbordet. Vi bjöd på fisk-soppa med aioli och till kaffet var det mandelkaka med hallon + vispgrädde + glass. Efter maten var vi beredda att börja styrelsemötet! Recept kommer i nästa SNYT.

På första onsdagsträningen den 15 januari stod durspelsgruppen Knapphändigt (nio personer) för dansmusiken. Vi söderringare var 37 personer inklusive våra musikanter som hade kökstjänst denna kväll. Det var full fart på dansgolvet redan från den första dansen. Tidvis var det riktigt trångt på dansgolvet men jag tror, att många

med mig kände att det var kul att komma igång med dansträningen. Jag kände mig så lätt och tyckte, att jag flög över dansgolvet (inte alla danser kanske). Förhoppningsvis betyder det, att flåset börjar komma tillbaka; det jag hade långt innan min behandling började. Du som inte var där missade de mumsiga (för att använda Erlands ord) äppelpajerna/kakorna med vaniljsåsen.

Nu på lördag den 18 januari är det Midvinterstämman i Kallhäll och då kommer jag att titta på så många uppträdanden på scenen som möjligt. Jag hoppas få dansa också och helst då till musik av våra egna musikanter.

Som det ser ut just nu så är intresset för Italienresan för litet för att den ska bli av. Jag vet, att många anser att den resan är för dyr. Det finns ett annat förslag, nämligen dansfestivalen i Bornholm den 6-9 juni. Du kan själv gå in och läsa mer på deras hemsida www.folkdans-bornholm.se. Vi pratar vidare om dansresa i sommar de kommande onsdagskvällarna.

Vi kommer att hinna dansa många onsdagskvällar – och kurskvällar på måndagarna också – samt på olika stämmor före sommaren och vår dansresa!

/Kjerstin KåJi Lindström

Nytt telefonnummer

Eva-Britt Wernborn har nytt
arbetsnummer 08 407 19 48

Kallelse till årsmöte



söndag 23 februari 2014

i Söderringssalen,

Palmfeltsvägen 65

**Samling kl 19.00 då
kaffe med bröd serveras.**

**Årsmötesförhandlingarna
börjar kl 19.30.**

**Dagordning skickas ut till
medlemmarna.**

Styrelsen

Ny medlem

Ing-Mari Södergren (musiker)
Gyllbyvägen 31
74842 ÖRBYHUS
070 223 55 06
i.sodergren@hogmark.com

Nya mobilnummer

till familjen Pettersson
Barbro 076 760 05 68
Nisse 076 760 07 68



DoM informerar

Hej igen på nyåret!

Uppehåll av dansandet under helger-
na? Näe inte för söderringare heller!

Det var till exempel ”Åsendans” 30
januari med efterföljande ”nattmacka”
i Väsby som åtta personer nappade på.
Några har säkert varit på trettonhelgs-
dans och så har vi ju haft en hel del
sång- och danslekar på flera lekled-
ningar.

Denna vårtermin skall vi mest kon-
centrera oss på våra kända ”gröna-
boken-danser” och andra ”smådanser”
som vi brukar ha. Alltså inga nya stora
danser just nu. Detta för att våra nya
medlemmar och vi ”gamlingar” skall
få samma grundrepertoar. Då behövs
det att man kommer till onsdagsträ-
ningarna helst varje vecka och inte
bara någon gång då och då. Och det
gör ni väl?!

Nu återgår det mesta till vardagsord-
ningen efter en kraftigt hostande vecka
med hög feber, polisrapport om inbrott
på kolonilotten igen och diverse dator-
arbete efter att ha fått hjälp för att inte
behöva missa mejl och bilder längre.

**När ni skickar mejl till mej så an-
vänd alltid bara**

mirre@soderringen.se

Radera de andra adresserna ni har.

Boka redan nu in extraträningarna i
årets kalender nämligen:

12/5 för Folkdansringens Dag 18/5

26/4, 2/6, 9/6 för eventuell resa plus
20/8 genrep

16/6 för åtaganden på äldreboenden

Onsdag 21/5 kommer halva tiden vara
träning för uppvisning i Barkarby
22/5.

Hela dansprogrammet för januari—
mars finns på nästa sida.

Så efter ett upplyftande startsamkväm
med fikasnask och dans till Knapphän-
digt så ses vi kl 19 på onsdagarna
framöver.

/Mirre

Jag har varit på en trevlig föreställning
om ”Malla och kärleken” på Edsbergs
slottsteater med några dansinslag
framförda av Sollentunas yngre seniorer.

Musikrådgivare var Christina Frohm
och både hon och flera personer till
var iklädda ”Smultronflickankläder”.

Rekommenderar att se detta om det
kommer åter gör

Mirre

Vårträff

Hej Alla Söderringare!

Boka in lördag 12 april

Mer info i nästa Snyt.

Hälsningar Kerstin Andersson



Kurs och Utbildning

Kurs och utbildning vill påminna om att gammaldanskursen startar 27 januari kl 18.30. Som vanligt behövs det många hjälpdansare.

/Redaktionen

Danser Söderringen onsdagar 22/1 – 26/3 2013

22 januari – Väva Vadmal (Gröna Boken), Jämtpolska, Schottis från Binga, Sånglek, Rundan, Hambo från Turinge, Sunnanövals.

29 januari – Väva Vadmal, Anjanpelion Jenka, Ekebypolska, Sånglek, Kumlamazurka, Pariserpolka, Edelweiss (valsvariant).

5 februari – Jämtpolska, Ekebypolska, Malous Familjehambo, Sånglek, Snurrebocken, Schottis från Funäsdalen, Familjevals från Wiik.

12 februari – Schottis i turer, Smålandspolska, Jämtpolska, Sånglek, Snurrebocken, Fernbopolska, Ransätersvalsen.

19 februari – Samkväm.

26 februari – Stockholmsschottis, Landskronakadrilj, Kumlamazurka, Sånglek, Fyra man engelska från Eck-erö, Smålandspolska, Enskedefröjdens Vals.

5 mars – Landskronakadrilj, Rundan, Köra (Körepolska), Sånglek, Försteg – Springdans från Trøndelag, Ekebypolska, Festvals.

12 mars – Väva Vadmal, Stockholmsschottis, Pariserpolka, Sånglek, Fernbopolska, Dans från Vikbolandet, Simmermoan (valsvariant).

19 mars – Samkväm – Besök hos Viksjö Dansgille.

26 mars – Trekarlspolska, Köra (Körepolska), Dans från Vikbolandet, Sånglek, Engelska från Trosa, Bingsjöpolska, Mignon (Spinn, Spinn).

/Erland



Grattis

Louise Bylund	24/1	
Christer Kvarne	26/1	
Per Carlsson	28/1	80 år
Rikard Zetterquist	30/1	
Sten Rundqvist	4/2	70 år
Eleanor Mossberg	4/2	
Janne Thylin	9/2	
Håkan Nyström	18/2	70 år
Mats Eriksson	21/2	
Jeanette Rixsmeden	28/2	
Lorentz Engström	2/3	60 år
Sven Åkerberg	3/3	
Karl-Einar Stridh	10/3	
Claes Gode	12/3	
Ragnar Nyberg	16/3	
Anita Gabrielsson	25/3	
Tom Parnell	27/3	
Gunilla Lundgren	31/3	

Samkvämsfixare 19/2

Barbro Pettersson (sammank.)
 Mirre Berglund
 Kjerstin Kåji Lindström
 Sigrid Svedmyr
 Britt Welén
 Peter Krywult



Aktivitet

Nu är
AKTIVITETSKOMMITTÉN
 på gång igen.....

Söndagen den 16 februari klockan 13:00 spelar vi bowling på Birka bowling på Birkagatan 16 nära St Eriksplan. Alla kan vara med, liten som stor. Om Du inte spelat förut så gör det ingenting, vi visar vi hur man spelar. Kostnaden blir cirka 70 kronor per person. För att vi ska vara säkra på att få tillräckligt med banor att spela på så vill vi att ni anmäler er till Anders på telefon 073-914 24 61 eller mejl **anders@soderringen.se** senast den 9 februari. Som avslutning på eftermiddagen tar vi en fika på något av Vasastans trevliga caféer.

Sitt inte hemma, utan kom med hälsar Anders och Ingalill i Aktivitetskommittén



Recept på rotfruktssoppa

På vårt samkväm i oktober, när våra finlandssvenska vänner besökte oss, fick vi denna soppa som förrätt. Egentligen skulle jag ha lagat den men det var så mycket som skulle göras då, så Lars-Åke tog över. Receptet finns på recept.nu.

Antal portioner: 4

Ingredienser

100 gram rotselleri
100 gram kålrot
100 gram morötter
1 purjolök
50 gram smör
7 dl grönsaksbuljong
1 krm timjan
1 persiljekvist
2 dl vispgrädde
1 dl mjölk
salt och vitpeppar



Skala, ansa och skölj grönsakerna. Spara lite morot, rotselleri och kålrot till garnering. Strimla rotselleri, kålrot och morot. Skiva purjolöken. Smält smöret i en kastrull och låt grönsakerna fräsa på svag värme utan att de tar färg. Tillsätt ½ liter buljong, timjan och en persiljekvist. Sjud på svag värme tills grönsakerna är mjuka.

Kör grönsakerna i matberedare eller mixer till en fin, slät puré. Häll tillbaka purén i kastrullen. Tillsätt resten av buljongen, grädde och mjölk. Koka upp soppan och krydda med salt och nymalen peppar.

Strimla de sparade bitarna morot, rotselleri och kålrot. Koka strimlorna nätt och jämnt mjuka i lättsaltat vatten. Servera soppan i varma tallrikar och garnera med de lättkokta rotfruktsstrimlorna.

Om du byter ut vispgrädden mot creme fraiche, så får du en tjockare soppa. Den blir alldeles för rinnig med grädde. Det är inte fel att slänga med 1-2 potatisar per sats.

/Kjerstin KåJi Lindström

En julgransplundring för 100 år sedan

Här följer en liten berättelse om bl a en julgransplundring någon gång mellan 1905 - 1910 som min mor väl kom ihåg:

Vi är uppe vid Fransvold och bränner bråte. Petter har röjt ett nytt stycke mark och nästan alla som kan krypa och gå av folket i Husebykroken är där och hjälper till med att bränna. Den är verkligen lustbetonad den hjälpen. Bålen flammor mot den mörknande himlen och vi ungar släpar och drar kvistar och buskar som vi kastar på. De stora får passa på både oss och elden. Vi är ivriga. Detta är spännande, det är stämning och äventyr.

Fransvold ligger inte i Husebykroken utan för sig själv uppe i skogen men hör närmast dit likaväl. En gång för länge sedan har gården tillhört Huseby, men är nu självständigt jordbruk sedan lång tid tillbaka.

Vägen dit går upp vid Solbakken. Viker man av till höger går det att komma till tjärnen, men då får man klara sig med en stig och knappt det när myren börjar. Men vägen rakt fram mot väster är körväg om än smal och den är vacker att gå. Nästan framme svänger den runt ett berg, men det gick man tvärs över, och det var skönt att gå på de fina, släta berghällarna.

Från berget såg man ner till Fransvold som låg där vänlig och rödmålad med gröna åkrar och skogen runt omkring. Jag tyckte om att gå dit och gjorde det inte så sällan. Där fanns tre barn, Anna som var äldre och Hilda som var yngre,

och så Ole som var jämngammal med mig och skolkamrat. Han var snäll, kanske lite för snäll, så det är möjligt att jag tyranniserade honom ibland, men för det mesta var vi goda vänner. Det var trevligt i detta hem som låg så vackert, och alla där var snälla och vänliga. Själv kunde jag vara både dum och skrytsam.

En gång när mor Anne och jag stod och såg ut över inägorna där allt stod i frodig växt, sa jag:

”Det är ju inte större än Hjørneruds-åkern våran!”

Hon svarade stillsamt:

”Vi vill nog inte byta detta mot Hjørnerudsåkern.”

Jag hade vett till att skämmas, och har aldrig glömt den milda tillrättavisningen.

Nej, de ville säkert inte byta, mor Anne och Petter. De kunde vara stolta över sina händers verk, och var det också. Fransvold var välskött och de klarade sig bra.

Trots slitet med jorden där hemma hade Petter tid och kraft över för att hjälpa oss på Huseby med ett handtag när det behövdes och det var ganska ofta. Han sa sällan nej när han blev tillfrågad utan kom när han så kunde.

Petter var stor och kraftig och godmodig som sådana karlar ofta är. Han hade socknens uppdrag att hålla efter tattare och annat löst folk, men jag kan aldrig minnas att det var något bråk med dem.

Undantagsvis hände det att han själv tog sig en "tår över törsten". Det blev så en gång när han varit på skyttefest och det var ljus morgon när han kom hem. Mor Anne såg han komma gående med långa steg, förbi huset och nedöver på vägen mot Slottsåsen. Hon sprang efter.

"Men Petter å Petter, var skall du hän?" ropade hon.

"Till Kalifornien – och gräva guld!" sa Petter.

Men han vände då och uppgav resplanerna.

En julgransplundring på Fransvold minns jag särskilt. Vi gick kring julgranen och sjöng och jag såg på den stora fina granen och allt som hängde på den. Det var äpplen, sockerfigurer, pepparkaksgubbar och -gummor, men det finaste av allt var änglarna. De var inte små rundkindade änglabarn, nej de var sköna kvinnor i fotsida kläder och med stora vingar. Där de svävade mellan grenarna var det de vackraste jag hade sett på en julgran. Jag visste att allt som hängde på den skulle delas ut till barnen efter seden där i huset, och jag önskade så hett att jag skulle få en ängel.

Sedan granen kastats ut med tillbörligt leverop och jubel, lekte vi och dansade. Ute i köket stod mor Anne med röda kinder i värmen och delade i högar det som hade hängt på julgranen, en hög för

varje barn. Och då jag fick min var det tre änglar i den! Så glad har jag sällan blivit för något jag har fått.

Jag älskade dessa änglar och tog väl vara på dem. År efter år blev de tagna fram och fick pryda vår egen julgran därhemma. Två av dem var med då jag reste till Sverige och fick eget hem. Nu är bara en kvar. I över 60 år har den varje jul fått hänga på julgranen och det är väl inte dåligt av en liten pappersängel. Den är medtagen, men kärare än någonsin, och jag tror det är den som har hållit julgransplundringen på Fransvold så levande i minnet.



Ja, så kunde det gå till på en julgransplundring i gången tid, men mest handlade ju berättelsen om minnen från den lilla granngården Fransvold och folket där.

Själv har jag svaga minnen av ett besök på gården när vi efter kriget kunde besöka Norge igen. Mest kommer jag ihåg hjortronplockning på den lilla myren.

Om julängeln kan jag berätta att den fortfarande, över 30 år efter mammas bortgång, finns i gott behåll. Nu när jag på den första dagen av år 2014 översätter mammas berättelse till svenska, blickar ängeln vänligt emot mig från Annikas lilla julgran.

/Karl-Einar

Arnes ordoku

I SNYT nr 9 fanns ett ordoku som troligen var lite svårare än de föregående. Det handlade om en form av renlighet som även andra än grisar utsätter sig för, men då är det ju inget grisbad.

Rätt svar har inkommit från Margareth E. Lundvik, Gunnar Eriksson, Miriam Berglund, Anita From samt Conny Johansson i nu nämnd ordning.

Renlighet är en nödvändighet i den verksamhet som kommer att framträdande i översta skuggade raden i första ORDOKUN år 2014. Det är vad jag hoppas att många flitiga SR-medlemmar ägnar sig åt under årets första städfest.

Jag vill som vanligt ha in svar per brev eller tel. 08 86 11 68, senast onsdag 12 februari, så de kan bekantgöras i SNYT nr 2 2014.

ORDOKU-Arne

	T	P			A	U		
	U		R	L				P
U		S	T					
Ä			A		U			S
	A				S	V		Ä
T					L			
						A	R	
	S	U		V		L		T

Använda bokstäver: ALPRSTUVÄ



Varje våg- och lodrät rad och varje block skall innehålla de nio bokstäverna. Varje bokstav får finnas med en gång per rad och block. De grå rutorna bildar ett ord som kan läsas från vänster till höger.